

EN DAARMEE BUSTA!

HET BLOED VAN MERLIJN



SWERTS & VANAS • TOM BOUDEN

EN DAARMEE **BOSTA!**

HET BLOED VAN MERLIJN



Scenario: TOM BOUDEN
Tekeningen: SWERTS & VANAS



Standaard Uitgeverij



JOOST

Zoon van Bert. Hij is niet lelijk, niet knap, studeert goed en neemt weinig risico's. Samen met Kathy en Stijn vormt hij een hechte vriendengroep die niemand kan verbreken.



LAURA

Laura is een 'no-nonsense'-type. Ze is een spring-in't-veld die regelmatig letterlijk binnenvalt in de keldergarage. Samen, met haar kleurrijke outfits en rake opmerkingen maakt dat van haar de Pippi Langkous onder de vrienden.



STIJN

Sympathieke buurjongen van Joost. Niet hip, niet cool en absoluut niet groovy, maar wel zeer slim. Hij is heimelijk verliefd op Kathy, maar geen haar op zijn hoofd dat er aan denkt om zijn kans te wagen.



RUBEN

De etterige oudere broer van Joost. Hij laat geen enkele kans liggen om zijn broer te pesten. Hij denkt van zichzelf dat hij de droom van elke vrouw is.



BERT

De vader van Joost en Ruben. Jong getrouwd, jong gescheiden. Een eeuwige optimist. Hij laat soms wat over zich heen lopen en de jongens komen makkelijk met veel weg, tot Patsy in hun leven komt. Bert is smoorverliefd op Patsy.



PATSY

Moeder van Isa. Ze is presentatrice bij LTV, maar haar grote droom is presentatrice worden bij de openbare omroep. Ze is gek op Bert, haar Petoetje.



ISA

Dochter van Patsy. Tegengesteld aan Joost. Ze is impulsief, gevat en een doener. Ze is aantrekkelijk en valt op oudere jongens.





We kennen allemaal Merlijn, de wijze tovenaardie niet alleen in de toekomst kon kijken, maar ook van uiterlijk kon veranderen. En hij was ook zo sterk dat hij in zijn eentje Stonehenge zou hebben gebouwd.



Hij was de raadsheer van vier koningen en dankzij Merlijns hulp wonnen die koningen al hun veldslagen. Met Merlijn aan zijn zijde werd koning Arthur één van de bekendste staatshoofden uit de geschiedenis.



Na de dood van Arthur verdween Merlijn. Sommigen zeggen dat hij nog altijd leeft. Maar daar moeten we niet te veel geloof aan hechten.



In een oud klooster in de Alpen heb ik dit relikwie gevonden.



Wat is het?



Dit zou het bloed van Merlijn moeten bevatten.



Heeft Merlijn dan echt bestaan?

Dat weet niemand met zekerheid.



Er wordt verondersteld dat de Arthur en Merlijn-legende gebaseerd is op ware feiten.



Vanaf volgende week zondag stel ik dit relikwie in mijn Mysterie Museum tentoon.



Ziezo, beste kijkers. Wil je meer vernemen over Merlijn, dan moet je zeker een bezoekje brengen aan doctor Lugosi's Mysterie Museum.



We onderbreken deze uitzending eventjes en komen zo weer terug.

Zet maar iets anders op. Ik heb geen zin in reclame voor vermageringsproducten.



Patsy doet dat toch goed, hè.

Ja. Jammer dat ze dit om 14 uur uitzenden, als niemand kijkt.



Alsof er op een ander uur wel iemand naar LTV kijkt. De meeste mensen weten niet eens dat deze zender bestaat.









Fantastisch! Als we het bloed van Merlijn hebben, kunnen we hem klonen.



Stel je eens voor welke aanwinst een leger onoverwinnelijke Merlijn-klonen voor onze organisatie zou zijn.



Als koning Arthur met één Merlijn al zo sterk was, stel je voor wat wij dan kunnen doen met honderden Merlijnen!



We zouden oppermachtig zijn. De wereld ligt aan onze voeten. Hahahahaha!!!



Zorg dat professor Pa Ling op de hoogte gebracht wordt. Zijn labo moet meteen met het klonen beginnen zodra het bloed in onze handen is.



O, kan je een nieuwe gloeilamp brengen? Zoals je ziet is deze lamp kapot. Ik zit hier al een hele dag in het donker!



De volgende dag...

?!



MAAA!

ISA!



HOU VOL! We zijn er bijna!



SOLDEN

DAT IS VAN MIJ!

IK ZAG HET EERST!

-50%

Oef... de kleedkamers! We hebben het gehaald!

KLEEDKAMERS

2+1 GRATIS



En?

Jammer, het past niet.



Had ik maar zo'n lichaam.



Trouw dan met een plastisch chirurg!



Kijk daar, de vrouw van de notaris.

Amai, die ziet er slank uit.



Wat wil je, ze heeft een lintworm laten plaatsen!



Wat denk je hiervan, ma?

Jij hebt toch geen nieuwe bikini nodig?



Dit is helemaal geen bikini, dit is een topje.

Een topje?! Het prijskaartje is zelfs groter!



Vergeet het, je bent nog te jong om zoveel naakt vlees te tonen.



Maar het is nu dat ik het moet doen. Als ik ouder dan 20 ben, is het te laat.

Onzin! Kijk naar mij, ik ben bijna twee keer zo oud!



Ja... ik hoop dat ik op jouw leeftijd ook nog de moed ga hebben om een bikini te dragen.



Aaah... niets maakt een vrouw zo gelukkig als het geld van haar man uitgeven!

Hihi!



Hmmm, wat een mooie negers.

Ma, je mag dat niet meer zeggen!

BANKETBAKKER
Patty Serie





De volgende dag...



Is het al carnaval? Je lijkt wel een vampier.

BREEDBEKZOELOE!

Wat?! Behaarde schimmelkweek! Rotte vleesboom! Slijmkop!

Ruben! Dat mag je niet zeggen!

Maar die zwartgeverfde asperge begon!!

Hij kan daar niets aan doen. Hij zegt die dingen zonder ze te menen. Dat is Tourette.

O...

Tourette, is dat je voor- of achternaam?

Euh...

Dit is Ruben. Hij trist zijn schooljaar.

Helaba, dat is bewust! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die langer hebben gestuurd ook langer leven.

Later...

Grml... Wat heeft die Pete dat ik niet heb?

Een mooi slank, gespierd lichaam, prachtige ogen, glanzend haar, een warme stem, strak kontje...

Het is niet het uiterlijk dat telt, maar het innerlijk.

Onzin, vrouwen worden nooit verliefd op mannen omwille van hun darmen of hun galblaas.

Tenzij Joost het innerlijke van een mans portefeuille bedoelt.

Die Pete is even welkom als een scheet in een ruimtepak.

Oeioei, Joost heeft het weer erg te pakken.

Jaloersheid is een grote pretbederver.

Ik ben helemaal niet jaloers!











Ik zou ongetwijfeld een goede ridder geweest zijn!



Een monsterlijke reus rent gehaast door de heuvels, onder zijn arm houdt hij een angstige jonkvrouw vast.



Hoefgetrappel doorbreekt de kille stilte.



Een mysterieuze ridder achtervolgt de reus.



Plots stopt de robuuste ontvoerder. Hij staat aan de rand van een steile rotswand.



De furieuze reus plaatst de deerne op een smalle richel.



De ridder springt van zijn paard en trekt onbevreesd zijn zwaard.



Zijn woeste tegenstander zet hardhandig de aanval in.



De dappere ridder stoot flitsend zijn zwaard opwaarts. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw...



Na een kort maar hevig gevecht stort de reus reutelend neer.



De heldhaftige ridder klimt
gezwind naar de jonkvrouw,
maar een klapwiekende draak
hindert de redding.



Het zwaard hakt zoevend
in op de nieuwe bedreiging.



De nobele ridder stoot
zijn zwaard diep in de
borst van het monster.



Eindelijk kan de ridder zijn
geliefde in zijn sterke,
mannelijke armen nemen...

O, ridder
Pete...

Ridder
Pete?



Ik ben het, edele jonk-
vrouwe. Ridder Joost.

O, ik had
ridder Pete de la
Tourette verwacht...



Hier
ben ik!

O, ridder Pete!

Duivels! Mijn
elleboog jeukte,
ik dacht al dat er
iets schurftigs
op komst was.



Sorry, ik moest nog eventjes
een leger trollen verslaan,
liefste Isabella. Daarna heb
ik even de schat van het
dievengilde buitgemaakt zo-
dat we kunnen trouwen en
een eigen kasteel kopen.



Wat een schande! Jij vecht
voor het geld terwijl een
ander vecht voor de eer!

Ach, men vecht
voor wat men
niet heeft!



Oh?! Nu
beledig
je me!

Helemaal niet.
Ik heb je toch
niet het balkende
achterste van een
ezel genoemd?!





Ik waarschuw je, ik hou niet van beledigingen!

En dat voor een aftandse zeebuffel waarvan het hoofd net boven zijn wenkbrauwen stopt.



WAT?

Ja, ik weet het, de waarheid komt hard aan.

HOOO!



KLOONK!



Wat? Waar? Waarom? Wanneer?

Ik hou er niet van dat men mij met harde taal om de oren slaat! Ik daag je uit tot een duel.



Alsof ik bang voor jou ben. Ik ken de betekenis van het woord 'angst' niet eens.

Hoezo, slechte opvoeding gehad?



Je mag gerust weten dat niemand mij ooit heeft kunnen doden in een duel.

Echt? Hoeveel heb je er al gehouden? Een? Een half? Geen?



Zo'n kleine 200.



Ach, wel, als ik wou vechten tegen een boerenworst had ik er wel een gekocht op de markt. Vaarwel.



Een man van eer krabbelt niet terug!

Gelukkig ben ik geen man van eer.



Dat was niet echt slim van me.



Isabella is nu zeker niet meer in mij geïnteresseerd.



Ze is gek op de la Tourette. Zijn vijanden zijn haar vijanden.

Enkel Merlijn kan mij helpen.

Ah, Merlijn, ik ben blij dat je thuis bent.

Ik heb net jonkvrouw Isabella op heldhaftige wijze gered uit de klauwen van een reus en een draak.

Die reus en draak waren geen probleem voor mij, maar tegen ridder Pete de la Tourette kan ik niet op.

Hoezo?

Isabelle heeft alleen maar oog voor hem. Mij ziet ze niet staan.

Dat verwondert me niet echt.

Ik heb je broodnodig, Merlijn!

In dat geval... alstublieft!

PDEF!

Euh, bedankt... en zou je voor mij ook nog eens een liefdesdrankje kunnen maken?

Een liefdesdrankje? Waarvoor heb je dat nodig?

Euh, zei ik dat luidop?

Yep. Was je weer aan het dagdromen?

Nee hoor!

O, ridder Joost, ik ben eeuwig de jouwe!

Wie we hier hebben!

KOTSKOPI!















Ik zou wel vlug in het ziekenhuis geweest zijn...



Waarom? Gaan zij alles ophelderen?



Tijd voor het zware geschut!









© FOTO: PHILIP DEPREEZ



EN DAARMEE **BSTA!**

REEDS VERSCHENEN:



IN VOORBEREIDING:
8. JUMP, JOSEFINA, JUMP!

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

